

23 maart tot 27 april 2018 No. 3

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek

PASEN



Foto van de maand, Brood in de Bijbel leek in bijna niets op ons brood



Reeds vanaf de vroegste tijden bakt de mens brood. Als gevolg van het ruwe stampen en vermalen van het graan tussen stenen bevatte het soms hele graankorrels en vaak ook stukjes steen en leem. Het deeg (meel en water zonder gist) werd gebakken in hete as, soms ook wel tussen nog nagloeiende kameelmest, of in bakkuilen gaar gemaakt, waarin tevoren een vuur was gestookt.

In de tijd van Mozes werd in Egypte kennis gemaakt met zuurdeeg, of zuurdesem en gist: een stukje deeg dat

gedurende enkele dagen was bewaard, bevatte gistingsorganismen en was in staat om het nieuwe deeg geheel te doorzuren en luchtig te maken.

Van oude tijden af hadden de Joden een hekel aan geheveld (gegist) brood. Alle geheiligd brood moest ongegist zijn, ook de broden die in de tabernakel en later in de tempel werden gelegd, de "toonbroden", twaalf in getal, net zoveel als de stammen van Israël.

In de Bijbel wordt zo'n 250 keer over brood gesproken, maar het meest

komt dit tot uiting in het Paasevangelie, Mattheus 26: Het was de eerste dag van het feest van het Ongegiste Brood. *"Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het Pesach maal (Paasmaal) kunt eten?"* kwamen de discipelen Jezus vragen. Dan stelt Jezus het Heilig Avondmaal in. Onder het eten nam Jezus het brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood in stukken en gaf die aan de leerlingen: *"Neem, eet het op; dit is mijn lichaam".*

Goede Paasdagen toegewenst.

John Oosterhuis



Is Pasen nepnieuws?

Iedere dag komen we er mee in aanraking. Nepnieuws! Is iets nou echt gebeurd of heeft iemand een verhaal uit zijn duim gezogen? Als anderen dan zeggen dat wat die persoon vertelt, helemaal niet zo is en dat ook nog eens kunnen aantonen, hoe weet je dat die correctie dan echt waar is. "Omdat het uit betrouwbare bron komt", wordt dan gezegd.

Maar kunnen of willen we die bron wel vertrouwen als het eerste bericht veel meer overeenkomt met wat je zelf al een beetje dacht en je het bovendien helemaal niet leuk vindt dat dat oorspronkelijke bericht gecorrigeerd wordt. Zo komen allerlei opvattingen in de wereld die vaak op niets gebaseerd zijn. Op een gegeven moment weet je niet meer wie er nu gelijk heeft. Dat is de werking van nepnieuws.

Vroeger beperkten we dat nepnieuws vooral tot 1 april. En laat dat nu dit jaar de datum zijn waarop Pasen valt. En stel nu dat er allerlei mensen beweren dat ze Jezus hebben gezien. Hoe zou u dan reageren? Zouden we niet allemaal zeggen: Dat moet wel nepnieuws zijn en het is ook nog eens 1 april.

Toch wordt over zijn wederkomst in de bijbel verteld en hebben we in de eeuwen der eeuwen over dat boek gezegd dat daar geen onzin in staat? Of alles waar is, wat er in staat is een tweede, maar dan zal bijna iedere theoloog ook zeggen dat het niet gaat om feiten in de bijbel, maar om een geloofsverhaal: de geschiedenis van God met zijn mensen. Dat tot op de dag van vandaag doorgaat.

Toch zouden we heel raar opkijken als Jezus ineens weer in ons midden was. Dat betekent immers ook dat Gods Koninkrijk eindelijk op aarde zou zijn gekomen en dat er een tijd van vrede en gerechtigheid zou aanbreken. Nee, dat moet haast wel nepnieuws zijn, zullen mensen zeggen, zeker zij die op afstand staan van kerk en geloof. Ik denk echter ook dat een heleboel mensen in de kerken zich achter het oor zouden krabben en zeggen: natuurlijk, het is gezegd, maar dat het nu gebeurt, dat weet ik nog niet zo net.

Dat moet ook het geval geweest zijn bij alle mensen die

Jezus' kruisgang hadden gevolgd. Die er bij waren toen hij naar het graf werd gebracht. Ook toen het verhaal de ronde ging doen dat het graf leeg was. Zelfs dat er sprake van zou zijn dat hij aan Maria Magdalena en Maria en zijn apostelen verschenen was. Maar ook aan anderen. Paulus heeft het over zijn eigen ontmoeting en hij vertelt over 500 anderen die Hem gezien hadden. Dat moet haast wel nepnieuws zijn, zouden de mensen toen zeggen als ze vandaag geleefd zouden hebben. Dat kan toch niet waar zijn! Maar anderen waren dolblij toen ze dit hoorden!



In het geloofsverhaal dat we de bijbel noemen, staat in ieder geval dat het waar is. Dat hij verschenen is, dat hij is herrezen, dat hij is opgestaan. Zoals we op Paasmorgen zeggen: Hij is waarlijk opgestaan. Maar als we daarin meegaan, dan is er iets gebeurd wat zijn weerga niet kent: een mens is door de dood heen gegaan en opgestaan. Een nieuwe tijd breekt aan! Ook al zijn in de bijbel Jezus mensen al voorgedaan die dit is overkomen. In het Oude Testament vinden we dergelijke verhalen en in het Nieuwe Testament verrijzen ook anderen uit de dood. Denk maar eens aan het dochtertje van Jaïrus en Lazarus. En staat in Mattheus niet dat er vele gestorvenen uit hun graven opstonden, toen Jezus stierf?

Misschien moeten we ons niet blind staren op dit wonderlijke gebeuren, maar ons meer openstellen voor wat deze verhalen willen zeggen: ze geven woorden aan ons diep verlangen dat het met de dood niet afgelopen is. Jezus' dood en opstanding raken ook daaraan. Hij stierf als een mens zoals wij zijn. Hij was een van ons, die er ook in de eeuwen der eeuwen niet in geslaagd zijn de dood in overdrachtelijke zin te overwinnen. Daarmee wordt bedoeld dat we er niet in slaagden om de weg van God te gaan. Om de weg van de liefde te gaan. Om God en de naaste werkelijk lief te hebben als onszelf. Steeds weer schoten we tekort. Die dood is door Christus' opstanding overwonnen. Daarmee zijn we als het ware bevrijd van onze tekortkomingen. Ons is in de opgestane Jezus de mogelijkheid gegeven om te leven in vrede, gerechtigheid en liefde. En dat is wonderlijk nieuws. Haast te mooi om waar te zijn. Maar wij geloven met zijn allen dat het waar is. Voor ons is Pasen geen nepnieuws!

Bij de paasweek

Palmzondag 25 maart springt de klok een uur vooruit. De kinderen maken hun palmstokken tijdens de nevendienst en komen dan natuurlijk in optocht door de kerk. Aanvang 9.30 uur, m.m.v. het combo o.l.v. Hans Hovius.

Rianne en Diane zullen samen met Roel een soort 'mini-pas-sion' voor ons zingen op de vier dagen van Pasen. Liedjes van Bløf, Marco Borsato, Coldplay, Nick & Simon, Maan en anderen omlijsten in eigentijdse woorden dit hart van het kerkelijk jaar.



Witte Donderdag vieren we de instelling van het avondmaal, Goede Vrijdag vergezellen we Jezus op zijn weg naar het kruis in lezingen en lied, Paasnacht delen we in zijn doortocht door de dood en herdenken we onze doop. We ontsteken het nieuwe licht en breken het brood van het nieuwe leven. Op Paasmorgen bezingen we met elkaar dat de Heer waarlijk is opgestaan, halleluja! Voor de kinderen is er nevendienst en we leveren onze vastenactie-spaardoosjes in.

Let op de aanvangstijden: Donderdag 29 maart en vrijdag 30 maart aanvang 19.30 uur, zaterdag 31 maart om 21.00 uur en zondag 1 april om **10.00 uur**.

Onze doopcatechisanten willen graag nog even door met catechese, dus er is nog geen datum gesteld. We hebben een paar keer gemeenteleden op bezoek gehad die iets vertelden over hun eigen geloof. Er heeft zich ook nog een oudere kandidaat aangemeld. Dopen gaat dus wel gebeuren, maar waarschijnlijk in juni.

Vanuit Hart voor Velsersbroek i.s.m. basisschool Het Anker is er op Witte Donderdag een paospelgrimage voor kinderen en belangstellenden, langs zeven tuinen in Velsersbroek. Het start vanaf 18.30 uur recht tegenover de kerk (zie de kinderpagina).

Overige kerkdiensten

8 april 9.30 uur gaat ds. Kick Bras voor

15 april 9.30 uur is onze voorganger Mw. Eveline Masetti, pastoraal werker in Haarlem Noord

22 april 9.30 uur, ds. Marianne Vonkeman, na afloop bijeenkomst contactpersonen

29 april 9.30 uur, ds. Marianne Vonkeman, avondmaalsviering

Overig

Terugblik op Aswoensdag

Inmiddels voor de tiende keer vieren we Aswoensdag. Ooit begonnen als deelname aan de Aswoensdag met Fons Captijn, is het voortgezet toen onze RK burens hun vieringen samenvoegden in Santpoort. De laatste jaren vieren wij dit samen met de Dorpskerk en hun cantorij. De as komt van de palmtakjes die vorig jaar met palmzondag werden uitgedeeld. Enkele gemeenteleden kwamen ze vooraf inleveren. Steeds meer protestantse kerken in Nederland herontdekken dit diepzinnige begin van de 40-dagentijd. Inkeer en omkeer, niet alleen voor onszelf maar in verbondenheid met onze wereld die wel wat meer omkeer gebruiken kan.



55+ groep

3 april en 1 mei zijn komende bijeenkomsten van de ouderenkring op dinsdagochtend, o.l.v. ds. Vonkeman. De thema's zijn nu nog niet bekend, maar ze zijn altijd bron van geloofsgesprek. Belangstellenden zijn welkom om een keerje mee te doen.

Art journal

Met een kleine groep zijn we op reis naar Pasen. Met wekelijkse wijsheidsverhalen uit joodse, christelijke, boeddhistische en islamitische bron en door het maken van collages. Marianne leidt de verhalen in, Simone helpt om iets van de



eigen weg in kleur, vorm en afbeelding uit te drukken. Het is altijd verrassend wat er dan weer uit komt.

Pastoraal beraad

Op 14 februari is, na de aswoensdagviering, het pastoraal beraad bij elkaar geweest. Dit keer hebben we vooral uitgebreid stil gestaan bij de mensen van wie wij denken dat ze graag bezoek zouden hebben. En hebben we gekeken of we mensen hebben die hen kunnen bezoeken. Mocht u graag bezoek ontvangen en dat nog niet krijgen dan kunt u dat altijd even melden, bij Marianne Vonkeman, Lieke van Beek of Aart Hoorn. Wanneer u denkt dat u wel iemand zou willen bezoeken dan is het ook altijd fijn als u dat aan ons meldt!

Op zondag 22 april a.s. na de dienst is er een bijeenkomst voor de contactpersonen. We zullen tijdens de koffie elkaar weer ontmoeten, en uitwisselen wat er speelt in onze wijken, vragen, ideeën uitwisselen. Alle contactpersonen zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Lieke van Beek

Nieuws uit de Boshoeck

De kerkdienst op zondag in het Kruispunt wordt al lange tijd trouw bezocht door Jan Verbeek, sinds enige tijd komt Pieter Kluitman op bezoek. Jan en Pieter zijn bewoners van de Boshoeck, het gebouw naast het Kruispunt. Vroeger woonde Hanneke Colet hier ook, maar zij is verhuisd naar de Molenweid. Ook andere bewoners bezoeken geregeld onze kerk. De Boshoeck is een Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW). RIBW huisvest en begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische of psychosociale problemen. Als kerkenraad zijn wij gaan bezien of er belangstelling vanuit de Boshoeck zou kunnen bestaan om het contact te intensiveren. Inmiddels is er contact met de leiding van de Boshoeck en worden enkele cliënten bezocht. Thans wordt onderzocht of er meer bewoners belangstellend zijn om bezocht te worden en of wij in meer/andere activiteiten kunnen participeren. Op de Boshoeck zijn vrijwilligers van harte welkom. Mocht u hier of over andere zaken met betrekking tot de Boshoeck meer willen weten dan kunt u contact met mij opnemen. *Hartelijke groet, Aart Hoorn*

Kloosterweekend in de Abdij van Egmond

Op 28, 29 en 30 september 2018, van vrijdag 14 uur tot zondag 14.00 uur. Er zijn nog een paar plaatsen open. De kosten zijn ongeveer €110 incl. maaltijden.

Kunstroute tussen Hemelvaart en Pinksteren

De plannen worden steeds duidelijker. Met Hemelvaart komt er voor één dag een heel bijzondere installatie die de hele ruimte van de kerkzaal in beslag zal nemen. De kerkdienst van Hemelvaart zal in interactie met deze bijzondere witte ruimte zijn, waarin Javier een 'hangdrum' zal bespelen (zie foto) met een bijbehorende filmprojectie. Daaromheen en tijdens de overige openingstijden van deze kunstroute tussen 12 kerken, hangt er werk van Marleen van den Bergh in de kerkzaal en in de bijzalen. Die worden omgetoverd tot meditatieve ruimten. Het zal allemaal nog in overleg met onze beheerscommissie en de kunstenaars verder uitgewerkt worden.



Pinksterviering in Caprera

Dat wordt een feestje met swingende muziek van het Amstel Gospel koor! Zet alvast de datum in je agenda: 20 mei om 11 uur in het Openluchttheater in Bloemendaal, een oecumenisch initiatief van de regiokerken.



Mystieke teksten lezen

We houden ons momenteel bezig met teksten van de grote Nederlandse mysticus Jan van Ruusbroec. Deze middeleeuwse monnik beschreef heel nauwkeurig hoe Gods aanraking mensen in beweging zet, op weg naar de 'geestelijke bruiloft' waar God en mens zich verenigen. Het gesprek over delen van deze tekst helpt om beter op het spoor te komen van wat er in ons eigen leven gebeurt. Data laatste 2 keer: 20 april en 15 juni van 10-11.30 uur. Locatie: bij mensen thuis.

Graag wil ik via deze weg mensen bedanken. Na een periode van bestralingen werd ik met een dubbele longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Daarvan ben ik nu hersteld. De behandeling heeft gedeeltelijk resultaat gehad. Over 3 maanden wordt er opnieuw onderzoek gedaan. Bedankt voor de kaarten, bloemen, bezoekjes en andere vormen van belangstelling. Het heeft me heel goed gedaan dat er zo is meegeleefd.
Vriendelijke groet, Han Corbijn

Gezamenlijke dienst in Velsbroek



Ontspullen

Op een paar huisbezoeken merkte ik dat er een verlangen leeft naar eenvoudiger leven. Met minder spullen, minder werk, minder 'vulling'. Het lijkt me mooi en inspirerend als mensen die dat verlangen hebben elkaar ontmoeten. Wie weet kunnen we elkaar aan ideeën helpen hoe we tot een eenvoudiger, maar juist daarom misschien wel rijkere levensstijl kunnen komen. Als je daarvoor in bent, stuur een mailtje naar mij (Marianne Vonkeman) dan gaan we kijken of we een keertje bij elkaar kunnen komen.

Ouderenmiddag

Woensdag 18 april is er weer een bijeenkomst. Deze middag is de heer John Oosterhuis uit Santpoort onze spreker. We beginnen om half drie met koffie en thee. De kerk is open om twee uur. U bent allemaal weer van harte welkom. Voor vragen kunt u bellen met Yvonne Vreeken, tel. 023-5371131 of Gré Riedijk tel. 023-5385216. Tot woensdag 18 april!

De medewerkers van de ouderenmiddag

Lief en leed

De griep en andere virussen hebben behoorlijk huisgehouden en het is nog steeds niet voorbij. Beterschap voor iedereen!

Een aantal mensen kampt momenteel met flinke gezondheidsbeperkingen. Ons gebed gaat naar hen uit.

Persoonlijk

Op uitnodiging van de monniken van Schiermonnikoog brachten Jean-Jacques en ik enkele dagen met hen door.



Het was een soort mini-retraite voor hen, maar ook voor ons. Niet alleen omdat het een hele toer was om er te komen, met een veerboot die moest ploegen door een bevroren Waddenzee. De wind blies Siberisch en hield ons van het strand. Zes (van de zeven) keer baden we mee in de getijden en vierden dagelijks eucharistie. Daartussen voerden we persoonlijke en groeps gesprekken en onderzochten we hoe zij hun kleine gemeenschap beleven. Volgend jaar kunnen ze eindelijk hun kloostergebouw betrekken en nieuwe aspirant-kloosterlingen verwelkomen. Daar willen ze zich dit jaar goed op voorbereiden. We waren diep onder de indruk van hun openheid en warmte, ik vond het inspirerend om het avontuur van kloosterstichting in deze tijd op zo'n intense manier mee te beleven. Er zijn twee mooie en bekroonde tv documentaires gemaakt over deze broeders. Via NPO: 'het eiland van de monniken' zijn ze nog te zien.

U allen een gezegende paastijd toewensend,

Marianne Vonkeman

Ontmoetingen met de nieuwe wereld

Het gaat om de ontmoeting. Alles wat we doen bij **Stem in de Stad** is ontmoeting. Er zijn voor elkaar, als mens. Mensen uit verschillende landen, van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden en met verschillende overtuigingen ontmoeten elkaar bij ons. Ontmoeting is de motor en de kern van wat wij doen.

Het Nieuwe Wereldhuis van Stem in de Stad richt zich op de ontmoeting tussen Nederlanders, migranten (mét of zonder papieren), uitgeprocedeerde asielzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. Zo bieden ze taallessen Nederlands, Engels en Arabisch aan en andere cursussen, zoals computergebruik, tekenles en solliciteren. Ook is er ruimte voor ontmoeting tijdens museumbezoek, een stadswandeling of een picknick.

De bezoekers van het Wereldhuis kunnen zelf ook activiteiten bedenken. Zo geeft de Braziliaanse Juca op maan-

dagochtend gitaarles en geeft de Syrische docent Musab Arabische les aan vrijwilligers en professionals. Sinds kort is er ook een theatergroep. Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur leert theaterdocent Paula Juan Lima uit Argentinië de deelnemers niet alleen met een open blik naar de wereld te blijven kijken, maar ook om creatief te zijn en eigenheid te blijven ontwikkelen. Tot slot is er elke woensdagochtend op de Gedempte Oudegracht 138 een vrouwencafé. Het is opgezet door de Syrische Abeia. Ze wilde graag vrouwen de mogelijkheid geven om met elkaar in contact te komen, van elkaar te leren en elkaars talenten te ontwikkelen. Het is een ontmoetingsplek voor alle vrouwen uit Haarlem en omstreken.

Wilt u meer weten over ons Nieuwe Wereldhuis of graag mee doen aan een van de vele activiteiten? Op dinsdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur is het spreekuur op de Nieuwe Groenmarkt 24 in Haarlem. We zijn ook te bereiken via wereldhuis@stemindestad.nl en wilt u meer zien over onze avonturen en het programma? Volg ze via www.facebook.com/NieuweWereldhuisHaarlem.

In memoriam Froukje Lok - Hofstede

Op de leeftijd van 96 jaar is op donderdag 8 februari Froukje Lok – Hofstede overleden in het huis waar ze zo lang gewoond heeft, aan de Roos en Beeklaan 93.

Froukje was iemand die tot op hoge leeftijd vrijwel zonder enige terughoudendheid uiterst actief was, altijd bezig was met het vergaren van kennis (universitaire opleiding na haar zestigste), het beoefenen van sport (schaatsen tot ver over de 90) en het bijwonen van activiteiten waar ze haar kennis kon scherpen en wel eens te snel was om te spreken en te traag om te luisteren (een opmerking in de brief van Jacobus). Froukje wilde en kon veel en verlangde intens naar herkenning en zielsverwantschap.



Na de dood van Jan in 2014 moest ze alleen haar weg weer vinden, zonder de flegmatische wijsheid van haar man. Dat viel haar en dat viel anderen wel eens zwaar. Als je haar naar haar mening vroeg, dan gaf ze die, zei een van de dochters. En als mensen die mening dan niet zo aangenaam vonden, was ze verbaasd. 'Ik gaf toch mijn mening?' Wat blijft is de tekst van Prediker die wijst op de grote verschillen in dit leven en hoe voor alles een tijd is. Misschien was Froukje wel een vrouw die last had van ongelijktijdigheid. Voor iemand van haar generatie was zij zeer autonoom. En verbaasd, opnieuw verbaasd, waarom anderen niet hetzelfde ondernamen en dachten als zij. En wat blijft is de liefde. Van mensen voor elkaar. Ik was geraakt toen ik haar laatste levensdag zag, omringd door haar kinderen en kleinkinderen. En waar het dan tenslotte allemaal om gaat, is wat altijd blijft, de liefde die er al was toen wij werden geboren en die blijft als wij de laatste adem uitblazen.

Wij hebben haar, haar leven en wat haar bezielde, met liefde en eerbied herdacht op donderdag 15 februari. Vanuit de gemeente in en rond de Dorpskerk in Santpoort waar ze haar lief en leed mee gedeeld heeft, gaven wij haar uit handen, in handen van de Eeuwige, bij wij vriendschap eeuwige vriendschap is.

Aart Mak

In memoriam Piet Bakker

Op de leeftijd van 80 jaar stierf in de Molenweid in Velsbroek Piet Bakker, echtgenoot van Riet die op loopafstand woont aan het Maanbastion. Behalve zijn vrouw, laat Piet een zoon en dochter met hun echtgenoten en vijf kleinkinderen achter.

Wie kent Piet niet? Dat bleek ook uit de volle kerk bij zijn afscheidsdienst. Hij was een rasechte Santpoorter die een paar maanden geleden nog intens genoot van een reünie van de zesde klas van zijn lagere school. Harde werker, menig huis in ons dorp is eigenhandig gebouwd of verbouwd, memoreerde zoon Gerard. In onze kerk hangt in de ontmoetingsruimte het grote wandkleed met de ark van Noach die Piet omlijstte.



Hij was ook een moedige man die met name het laatste jaar veel pijn moest verbijten. Typerend is de tekst op de rouwkaart: "Nooit klagend, nooit vragend; zijn lasten in stilte dragend; zijn handen hebben voor ons gewerkt; zijn hart heeft voor ons geklopt; zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht"

We luisterden naar mooie verhalen, vol humor en naar ontroerende muziek die bij hem paste, liefdevol uitgezocht door zijn kinderen. Uit de bijbel lezen we het gedeelte uit de Bergrede van Jezus waarin Hij zegt: "Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last." Het was de trouwtekst van Riet en Piet die ze in hun leven waar gemaakt hebben. Piet geloofde dat God om hem heen was, niet in de laatste plaats door de liefde van zijn meest nabij, die hij tot op het laatst heeft ervaren.

Zijn sterven was voor hem een verlossing, maar wat zal hij gemist worden door zijn gezin.

Maar ook: wat een mooie verhalen kunnen ze elkaar in herinnering vertellen en wat heeft hij een sporen achter gelaten in het werk van zijn handen. Moge hij zo voor zijn meest nabij tot zegen zijn en blijven.

Ds. Ineke Clement

Aan- en afwezigheid predikanten

Ds. Otto Sondorp is van maandag t/m woensdag aan het werk in/voor Santpoort. Hij is (ook buiten die dagen) bereikbaar op 06-15908560 of via mail: e.sondorp@pkn.nl. Pastoraal is hij het aanspreekpunt voor mensen jonger dan 70 jaar. Ds. Gilda Polderman is de ouderenpastor. Op maandag en donderdag is ze in Santpoort. Ze is bereikbaar op het telefoonnummer: 0348-402420 of op haar Santpoortse dagen op nr. 06-43715888.

U kunt haar ook mailen: gildapolderman@planet.nl

U kunt ook terecht bij de bezoggroepen (pag 20).

Pastoraat

Inmiddels ben ik ruim vijf maanden werkzaam in Santpoort. Velen heb ik leren kennen tijdens pastorale bezoeken, na kerkdiensten, in vergaderingen en tijdens bijeenkomsten. Fijn om zo steeds meer vertrouwd te raken met u en met alles in en rond de Dorpskerk.

Als ouderenpastor merk ik dat bezoek door de meesten erg op prijs wordt gesteld. Niet alleen bezoek van mij, maar ook van gemeenteleden. Ik hoor regelmatig over bezoekers die daadwerkelijk het 'onderling pastoraat' in praktijk brengen (zonder dat ze daar zelf overigens die benaming aan geven). Dit geldt niet alleen de leden van de beide bezoggroepen, maar ook andere gemeenteleden dragen zorg voor ouderen. Vervolgens constateer ik ook dat sommige ouderen nooit en anderen juist vaak bezoek ontvangen. Zou dat niet wat beter verdeeld kunnen worden? Zodat niemand tussen wal en schip valt? Daarvoor moet er wel eerst inzicht komen in wie er regelmatig wordt bezocht. We inventariseren dat bij de twee bezoggroepen, maar ik zou dat ook graag van iedereen daarbuiten horen.

Concreet is mijn vraag: *zou u mij eens willen laten weten wie u met een bepaalde regelmaat bezoekt?* Zo kan ik lacunes op het spoor komen die wellicht door de leden van de bezoggroep opgevuld kunnen worden. U kunt mij daarover mailen naar gildapolderman@planet.nl. Ik zie het graag tegemoet.

Meeleven

Vier gemeenteleden zijn overleden in de afgelopen weken. Namelijk dhr. Piet Bakker, mw. Froukje Lok, mw. Vromans en dhr. Jansma. Zij laten alle vier leegte achter. We gedenken hen met respect en in dankbaarheid. En we wensen hun nabestaanden kracht toe om het leven zonder hun geliefden weer op te pakken.

Activiteiten

- De gespreksgroep over de Psalmen is in volle gang. Bijzonder om op een gewone donderdagochtend bij elkaar te komen om ons te buigen over een Bijbeltekst. We delen onze vragen, ons vertrouwen, onze twijfels, onze hoop en dat geeft een gevoel van verbondenheid ondanks alle verschillen.
- Woensdag 11 april wordt er een uitje voor de ouderen georganiseerd. Leuk als u ook meegaat!

Voor u en jullie allen een hartelijke groet, en alvast een gezegend Paasfeest toegewenst.

Ds. Gilda Polderman



TERUGBLIKKEN EN VOORUITKIJKEN: HET PROJECT 'DORPSKERK DICHTBIJ'
door ds. Otto Sondorp en de klankbordgroep



Indrukwekkende 'Via Crucis' van Franz Liszt aan het begin van de Stille Week

Op zondagavond 25 maart a.s. om 20.15 uur zal er in de Dorpskerk een bijzonder concert plaatsvinden. Dan zullen we muziek voor de passietijd in de gang van de kruisweg, 'Via Crucis' van de componist Franz Liszt kunnen horen.

De Via Crucis (= kruisweg)

vertelt in 14 staties (= stappen), die in evenzovele schilderijen of reliëfs verbeeld zijn, de belangrijke momenten in de lijdensweg van Jezus vanaf zijn veroordeling door Pontius Pilatus tot aan zijn dood op Golgotha.

Het indrukwekkende en verstilde werk is de laatste compositie van Franz Liszt voordat hij overleed.

Daarnaast worden nog enkele werken van andere componisten rond de kruisweg ten gehore gebracht.

Het koor **Les Mouchérons o.l.v. Antje de Wit** voert het samen met **Gerrie Meijers, piano** en **David Visser (bariton)** uit. Toegang: € 15.00

Pop en Spirit in de Dorpskerk

Op zaterdagavond 21 april om 20.15 uur is er in de Dorpskerk een bijzondere bijeenkomst, als (traditionele) popmuziek en spiritualiteit samen komen. In samenwerking met de Santpoortse band Back Up wordt het een avond waar we bekende liedjes uit de popgeschiedenis kunnen horen. U/jij kunt er vast een heleboel meezingen. Opmerkelijk is hoe vaak in deze liedjes verbandingen worden gelegd met die andere, bijbelse wereld van verstaan, die ook onze ziel kan raken. Vrijwillige bijdrage na afloop.

popspirit

Feest van de Geest: kunst in de kerk. Gastvrouwen of gastheren gevraagd!

De Dorpskerk doet dit jaar mee met het initiatief "Feest van de Geest". Dat speelt in de aanloop van Pinksteren, als we immers het feest van de Geest vieren. Aan dit initiatief doen verschillende kerken in de regio mee. De bedoeling is dat een kunstenaar rond dit thema speciaal voor onze Dorpskerk kunst creëert. Die zal zoveel mogelijk aansluiten bij het eigene van het gebouw.



In de aanloop naar Pinksteren, zal de kunst ook voor het publiek zichtbaar zijn op een aantal middagen tussen Hemelvaart en Pinksteren: **10, 12, 13, 19, 20 en 21 mei**, steeds van 13.00 tot 17.00 uur. Wie kan een of meerdere middagen in de kerk aanwezig zijn? Opgave bij Otto Sondorp.

Stiltewandelingen weer van start

De stiltewandelingen zijn weer begonnen. We vertrekken op **zaterdagen om 9.00 uur van de parkeerplaats van Duin en Kruidberg** (t.h.v. de Duin en Kruidbergerweg 74) voor een wandeling van ongeveer een uur. Tijdens de wandeling is er een moment waarop een tekst wordt voorgelezen die in overweging kan worden genomen. Opgave is niet noodzakelijk.

Contactpersoon: Martine Roomer (Martine-Roomer@hotmail.com)

Is wandelen niets voor u? Of heeft u na de wandeling behoefte aan méér stilte?

Elke zaterdagochtend van 10.30 tot 12.00 is de kerk geopend voor een ieder die stil wil zijn en/of een kaarsje wil opsteken.



Nog steeds plaatsen beschikbaar voor de Mystieke week. Opgave tot 15 mei a.s.



Wie gaat er nog meer mee met een bijzondere reis naar Nijmegen waar we met een aantal gemeenteleden en andere belangstellenden hopen heen te gaan om aan de zogenoemde 'mystieke week' mee te doen. In deze week staan leven en werk van Titus Brandsma centraal. Het is in de Radboud Universiteit Nijmegen van 2 tot 5 juli.

We willen overnachten in een klooster. Daarom is nu spoedige opgave noodzakelijk. Zie voor meer informatie: www.titusbrandsmainstituut.nl

Wilt u ook mee, geeft u zich dan voor 15 mei op bij Otto Sondorp (e.sondorp@pkn.nl)

Bij de diensten

PASEN



In principe is ds. Otto Sondorp de eerste en derde zondag onze voorganger. Ds. Gilda Polderman gaat voor op de tweede zondag van de maand. Zie de achterkant van dit kerkblad. Hier geven we alleen aandacht aan bijzonderheden bij de diensten.

Het is bijna Pasen als u dit leest. Dat feest van dat enorme wonder van de opstanding, voorafgegaan door een tijd van inkeer en van gedenken van lijden.

We zijn vol verwachting en verlangen: is er een ander verhaal mogelijk dan wat ons in deze wereld nog altijd in de greep lijkt te houden? Kunnen we geloven in mensen die liefdevol, zorgzaam en met respect met elkaar omgaan? Kunnen we geloven in het Koninkrijk dat in de mens die door de dood heen ging en op de derde dag verrees werkelijkheid wordt? Met Pasen geloven we dat. En daaraan zullen we iedere zondag herinnerd worden als we de paaskaars aansteken, die met Pasen wordt binnengebracht.

Met het verlangen naar dat nieuwe leven begroetten mensen meer dan 2000 jaar geleden de nieuwe koning, die op een ezeltje Jeruzalem binnenkomt. In hun handen de palmtakken. En ze juichen! Op **Palmzondag, 25 maart** vertelt **ds. Kick Bras** ons er meer over. De kinderen maken weer Palmpasenstokken. Zie ook elders in deze KerkOnderweg. Daarna wordt het stil, in de stille week of de goede week dan wel de lijdensweek. Het is maar welk perspectief je hebt als je naar de dagen voor Pasen kijkt.

Zoals we gewend zijn, vinden van **maandag 26 maart t/m woensdag 28 maart om 19.30 uur korte vespers** plaats, die wordt begeleid door gemeenteleden. Pianisten/orga-

nisten zijn Elina Keijzer en Theo Middelkoop. Muzikale medewerking wordt verder verleend door Paul de Wolf. Op **29 maart** is er de viering van **Witte Donderdag**. We gedenken de instelling van de Maaltijd van de Heer. De dienst begint om **19.30 uur** en traditiegetrouw vieren we het Heilig Avondmaal aan een tafel, die in de lengte van de kerk is neergezet. De cantorij zingt o.l.v. Elina Keijzer. Voorganger is ds. Otto Sondorp.

Dan is het **Goede Vrijdag, 30 maart**. Om **19.30 uur** vindt een sobere viering plaats met veel stilte en onder meer de lezing van het lijdensverhaal. Aan het einde van de viering wordt de paaskaars gedooft en weggehaald. Ook het avondmaalstel wordt van de tafel gehaald. Er lijkt alleen nog maar donker, diepe duisternis en verlatenheid te zijn. Het verhaal van de Messias lijkt voorbij. Voorganger is ds. Gilda Polderman.

Op **zaterdag 31 maart, Stille Zaterdag**, is er een eerste besef dat niet het kwaad, de dood in ons leven het laatste woord heeft. Er is licht! De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht. Zo markeren we ook de afsluiting van de Veertigdagentijd die is begonnen met Aswoensdag. We beginnen als het ware als onschuldige mensen, zoals dat

in het dopen is verbeeld. In deze viering zullen we onze doop gedenken. Voorganger in deze dienst is ds. Aart Mak. Aanvang: **21.00 uur**. De cantorij zal haar muzikale medewerking verlenen.

NB. Op alle avonden van de Paascyclus is er autorijdienst, op de achterkant van het kerkblad vindt u de telefoonnummers om vervoer aan te vragen.

1 april, Paaszondag. Het feest van de verrijzenis en bevrijding! We gedenken het wonder dat Jezus Messias opstond uit de doden en ons daarmee bevrijdde van alles wat ons afhoudt van de Gods bedoeling met zijn mensen.

We beginnen met een **Paasontbijt** om **8.15 uur**. Elders in deze KerkOnderweg vindt u informatie hoe u daaraan mee kunt doen. Daarna volgt de feestelijke Paasdienst. In deze begroeten we de cantorij o.l.v. Elina Keijzer en zal Paul de Wolf opnieuw zijn muzikale medewerking verlenen.

Op **Zondag 22 april** gaat ds. Ineke Clement voor.

De ons bekende gastpredikant ds. Peter Hoogstrate verwelkomen we op **29 april** in onze kerk.

Paasontbijt

voorafgaand aan de dienst op 1^e Paasdag



Wanneer: 1^e Paasdag, zondag 1 april

Voor wie: alle leeftijden

Waar: In het dienstencentrum naast de Dorpskerk

Tijd: Aanvang 08:15 uur

Graag uw aanmelding (voor 25 maart) via e-mail:
joyce.schipper@ziggo.nl

Contactpersoon: Joyce Schipper-Out (06-18192077)
(vrijwillige bijdrage na afloop)

Bericht uit de Wijkkerkenraad Santpoort

Op woensdag 28 februari kwam de Wijkkerkenraad van Santpoort bij elkaar. We bespraken de activiteiten die in de planning staan in het kader van het project van Otto Sondorp en we keken vooruit naar de diensten tijdens de Stille Week. Daarnaast stonden we stil bij de nota van de Toekomstcommissie en de bespreking daarvan door de Algemene Kerkenraad.

Er is vooruitgang geboekt in de besluitvorming over de randvoorwaarden voor de invulling van de vacatures die er komen als Otto Sondorp op 1 september a.s. met emeritaat gaat, en op 1 oktober als de overeenkomst met Gilda Polderman formeel eindigt. Binnenkort hopen we hierover meer bekend te kunnen maken.

We bogen ons ook over de benoeming van een nieuwe voorzitter voor de WK Santpoort, nu Ruud Hirdes als voorzitter af gaat treden. We zijn zeer verheugd dat we u kunnen melden, dat we ter vergadering met algemene stemmen een nieuwe voorzitter hebben benoemd, de naam blijft nog even geheim. Op zondag 1 april nemen we als gemeente afscheid van Ruud Hirdes als ouderling en voorzitter van de Wijkkerkenraad en dan zal Ruud zijn opvolger (m/v) aan ons allen voorstellen.

Besloten is om alleen een bericht van overlijden per e-mail rond te sturen binnen de gemeente, wanneer de afkondiging hiervoor niet meer op tijd (op de zondag voor de begrafenis) door de ouderling van dienst kan worden gedaan.

Een verheugend bericht vanuit de Diaconie: Annelieke Hurkmans wordt weer fulltime diaken. Hartelijke welkom!

Met Palmпасen worden er door de leiding en de kinderen van de Kindernevendienst weer Palmpaasstokken gemaakt.

Martine Roomer en Joyce Out zullen met Pasen weer een Paasontbijt verzorgen. *Els Kamerbeek, scriba Santpoort*

Liturgische bloemstukken

Heeft u ze weer zien staan, de bloemstukken in onze kerken? Al vele jaren worden bij kerkelijke hoogtijdagen door Gré Riedijk en Annette Hovius (in het Kruispunt), en Annelieke Hurkmans en Marian Out (in de Dorpskerk), deze bloemstukken gemaakt.

Want, zo lezen we op onze website, 'bloemen spreken, als het ware, een taal waar woorden niet kunnen reiken. Een taal die het hart raakt. De geur, de oneindige variaties in kleur en vorm kunnen van een overweldigende schoonheid zijn die niet na te maken is'.



Het hoofdthema voor de liturgische bloemschikking in de 40-dagentijd, Goede Week en Pasen 2018, is 'Leven door verandering'. De basis voor elke schikking is de kruisvorm. Het dragen van het kruis wordt ook wel ervaren als een loutering, als een doorworsteling en de overwinning op het lijden,

het wordt een teken van opstand en opstanding. Het dode hout, dat lijden en onrecht verbeeldt, wordt langzaam maar zeker een vruchtbare bloeiende boom.

Op 18 februari, bij de gezamenlijke kerkdienst in het Kruispunt, ging het over inkeer in de woestijn, met als beeld de naar binnen draaiende spiraalvorm.

Op zondag 4 maart ging de lezing over Jezus op het tempelplein. Handelaren worden weggejaagd omdat ze een markt van het huis van zijn Vader maken. In de schikking werd de hebzucht verbeeld door geld, sieraden e.d. Ook de judaspenning staat hier symbool voor.



Stichting Cultuur in de Dorpskerk bestaat 15 jaar

De Algemene Kerkenraad onderzocht in 2002 de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van de Dorpskerk. Vanuit de ervaring in zijn vorige gemeente adviseerde ds. Rudolf Kooiman om de mogelijkheden voor culturele activiteiten te onderzoeken. In 2003 werd de Stichting Cultuur in de Dorpskerk officieel opgericht. Een groep enthousiaste leden uit ons midden, maar ook van buiten de kerk hebben gedurende 15 jaren een veelvoud aan activiteiten ontplooid. Met hulp van sponsors werden een vleugel en wandverlichting met spotjes aangeschaft.

Voor de statistiek: 41 koren kwamen zingen, 25 concerten werden gegeven, 14 Harddraverijconcerten, 13 Kunstlijn exposities, 9 boekbesprekingen, 8 exposities, 7 Basisschool voordrachten, 6 gedichtenavonden (o.a. Menno Wigman), 4 filmavonden en nog vele speciale avonden, zoals cabaret met Joop Visser (Jaap Fischer) (2x), André Kuipers (astronaut), yoga, toneel en een wijnproeverij.

Het hoogste aantal bezoekers werd bij de Harddraverij concerten geteld (250) en de laagste bij muziek uit India met 15 bezoekers. De koren namen ook hun eigen "volk" mee, waardoor de zaal vaak gezellig vol zat. Een teleurstelling voor ons was dat er weinig belangstelling vanuit de kerk bestond en onze inspanningen als een buitenkerkelijke activiteit werden

beschouwd en er ook kritiek te vernemen was. Een vreemde gewaarwording omdat de kerkenraad de Stichting indirect zelf in het leven heeft geroepen. Toch heeft de Stichting met veel plezier en met enthousiasme steeds de programma's in elkaar gezet en kunnen uitvoeren.



Het bestuur van de Stichting Cultuur in de Dorpskerk is een hechte vriendenclub geworden. Ze bestaat uit: Hans Aalders, Kick Bottelier, Liesbeth Heerink, Ruud Hirdes, John Oosterhuis, Joop Vermeij, Carla van Woensel en Paul de Wolf.

John Oosterhuis (vz)

HIJ ZIET HET ZO

als u de ander tegenkomt, de ander
die iets vindt, iets denkt, iets doet
wat u maar moeilijk kunt aanvaarden

wees dan niet bevreesd, zeg ik

wees niet terughoudend en wantrouwig
zelfs niet een heel klein beetje op uw hoede
daar is beslist geen reden voor

eenmaal samen aan tafel
of wandelend over een zanderig pad
zult u merken dat u zonder strijd
uw eigen inzicht overeind mag houden

u blijft wie u bent, raakt niets kwijt
krijgt er alleen een visie bij
om over na te denken op een stil moment

wees niet benauwd, zeg ik

erken de verschillen, die zijn er nu eenmaal
in de wereld die ik schiep; als iedereen
hetzelfde was, wie zou zich dan nog verwonderen

verwonder u, toon nieuwsgierigheid
nader elkaar, praat met elkaar, praat, praat

en houd op met praten

getweeën door één deur, waarheid
naast waarheid, mens naast mens

moet geen punt zijn, gaat vast goed
geloof mij maar

Robert Grijsen

Ds. Rineke van Ginkel

Zondag 21 januari was ds. Rineke van Ginkel weer bij ons in de Dorpskerk, de dag voordat ze terug zou keren naar haar grote werkkring in het Beyers Naudé Centrum voor openbare theologie. Public theology in het Engels. Daarin hoor je iets duidelijker, dat het gaat om theologie in het belang van de openbare zaak, de res publica. Theologie in dienst van de samenleving, zoals in de kerkorde van de NHK in 1951 ook in het bijzonder aan diakenen werd toevertrouwd om de samenleving in haar geheel kritisch van dienst te zijn. Je hoort het ook terug in ons begrip 'werelddiaconaat'. In de Afrikaanse samenlevingen sluit dit aan bij het begrip 'ubuntu', een kernbegrip in de bantoetaal, door mensen als Desmond Tutu en Nelson Mandela vertolkt als: begrijpen hoe we door tal van relaties met elkaar verbonden zijn, en hoe we alleen zo samen mens en menselijk kunnen worden, zijn en blijven. Dan begrijp je ook, dat je alleen zelfstandig persoon kunt zijn in verbondenheid met alle anderen.

In de dienst stond het begrip roeping centraal: van Samuel en van de leerlingen van Jezus. 'Lieve HEER, Gij zegt 'kom' en ik kom ... zingt Lied 840. En het eindigt: Want o HEER, ik zeg 'kom' en Gij komt ... en uw bloed wordt wijn en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn en uw naam wordt ene lied in mijn mond'.

Ds. Sondorp vertelde in zijn preek, hoe Christiaan Beyers Naudé (uit de kring van de zeer nationalistische Broederbond en de Nederduits Gereformeerde Kerk) de Apartheid afwees en begon te pleiten voor verzoening in oecumenische geest tussen allen die elkaar tot vijanden waren geworden. Aanleiding was het drama van Sharpeville in 1960, toen de politie een vreedzame demonstratie met geweld onderdrukte en 69 demonstranten willekeurig doodschoot.

Ds. Van Ginkel vertelde over een oudere collega van haar in Kaapstad, in een wijk waar bijzonder veel geweld voorkomt onder jongeren. Hij probeert te begrijpen hoe dat probleem samenhangt met de werkloosheid, de armoede, het toevlucht zoeken in allerlei vormen van verslaving en hoe vrouwen en kinderen daarvan als eersten de dupe worden. In plaats van de zaken met makkelijke moralistische veroordelingen af te doen, probeert hij in contact met al de betrokkenen te komen en profetisch te duiden, hoe groot maar moeilijk grijpbaar onrecht aan de wortel van veel problemen ligt. Het Beyers Naudé Centrum, inclusief collega Rineke!, probeert die predikant daarbij verder te helpen in dat moeilijke proces.

Ds. Van Ginkel sprak improviserend en zo konden we duidelijk horen, hoe sterk zij het verschil voelde tussen haar wereld ginds met al zijn niet aflatende strijd en onze rijkelijk toegeruste gemeente en samenleving met haar vele mogelijkheden. Het kostte haar soms hoorbaar moeite om die grote verschillen te overbruggen. Ubuntu!

Het gesprek na de dienst leverde nog een aantal scherpe vragen op, die Rineke tot antwoorden ter zake uitdaagden. Hr. Ton Spiering vroeg zich af, of men na de grote verande-

ring met de vrijlating van Mandela uit de gevangenis niet te veel en te snel had willen veranderen in de toenmalige apartheids-samenleving en of men daarvan niet nu de rekening krijgt te betalen. Ds. Van Ginkel begreep zijn vraag goed, bevestigde dat men toen al heel veel tegelijk had willen veranderen. Maar ze riep ook in herinne-

ring hoe groot het vertrouwen toen was, dat de mogelijkheden van Zuid-Afrika met al zijn rijkdommen de samenleving ingrijpend te veranderen, werkelijk groot waren. Ondergetekende riep in herinnering, dat de verandering misschien wel veel te langzaam was gegaan en nog steeds langzaam ging. Toen bijvoorbeeld in 1863 de slavernij in USA werd afgeschaft, kregen de vrijgelaten slaven rechten en geld/grond. Maar in weinige jaren daarna raakten ze veel daarvan alweer kwijt door allerlei fiscale en andere financiële maatregelen die sterk in hun nadeel werkten. (Zie bijv. hoe dat in Sven Beckert, Katoen wordt beschreven.) De verandering was niet snel en niet grondig genoeg doorgevoerd. Mw. Willa van der Pijl vertelde, dat zij tijdens bezoeken aan Zuid-Afrika wel had opgemerkt, hoe ook in oecumenische kerkgemeenschappen gekleurde en zwarte mensen nog altijd lager dienstbaar werk verrichtten. Ds. Van Ginkel herkende die ervaring, maar kon ook met ons delen, dat het inmiddels op veel plaatsen toch wezenlijk anders ging, veel meer in gelijkwaardigheid en wederzijdse erkenning en aanvaarding.

In het geheel was er veel waardering voor het werk van ds. Van Ginkel en hoe zij op allerlei punten werkelijk tot de kern van de zaak doordrong. Hr. Jan-Dirk Enschedé vroeg haar, hoe zij het geheel van de kerkelijke gemeenschapsvormen in Zuid-Afrika beleefde. Die vraag gaf haar de gelegenheid te vertellen, hoe sterk en inspirerend het gevoel en het besef van de geloofswerkelijkheid daar overal is, hoe weinig geseculariseerd. Een grote meerderheid van wel 85% van de Zuidafrikanen is religieus en geeft daar ook vorm en uitdrukking aan. Die sfeer voel je eigenlijk overal. Zelfs in de taxi staat constant geestelijke muziek aan. Dat neemt evenwel niet weg, dat het probleem van racistische discriminatie nog niet is opgelost. En het geeft ook aan, dat nu juist in de sfeer van bijbel en kerk de werkelijke mogelijkheden en perspectieven worden gewezen om dat probleem te boven te komen. Zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten, 3: 28: ²⁸Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus!

Henk Reefhuis



Kunst in de Dorpskerk

13 en 14 april

De Stichting Cultuur in de Dorpskerk te Santpoort organiseert wederom een expositie voor vrijetijdskunstenaars onder de noemer Kunst in de Dorpskerk. Na het grote succes in 2014 werd het opnieuw tijd om deze groep van kunstenaars aan te sporen naar voren te komen met hun creatieve werken. De oproep hiertoe heeft een enthousiaste respons opgeleverd van ongeveer een vijftiental uiteenlopende vrijetijdskunstenaars, die graag van de gelegenheid gebruik willen maken om hun werk aan een breed publiek te kunnen tonen. Er zijn namelijk zoveel mensen in en rond de gemeente Velsen die solo of in clubverband schilderen, aquarelleren, tekenen, fotograferen, boetseren of anderszins creatief bezig zijn, maar ongezien blijven. Eigenlijk kunnen zij hun werk vaak alleen maar aan een kleine kring van familie en vrienden tonen. Vandaar dat op vrijdag 13 en zaterdag 14 april de deuren van de Dorpskerk opengaan om een ieder in de gelegenheid te stellen een bijzondere expositie van vrijetijdskunstenaars te komen bezoeken. Op zaterdag 14 april zal omstreeks 16.00 uur de expositie met een muzikaal optreden worden afgesloten.

De expositie kan bezocht worden op vrijdag 13 en zaterdag 14 april vanaf 10.00 tot 17.00 uur.

Oproep voor deelname

Vrijetijdskunstenaars opgelet!

Ook al eens de wens gehad uw creaties te exposeren?

13 en 14 april biedt de Dorpskerk in Santpoort Noord U de ruimte.

Aarzel niet en meld u aan of vraag meer informatie bij Kick Bottelier (023 5374109), Vol is Vol.

Aan deelnemers wordt een kleine bijdrage van € 20,- gevraagd.



In het vorige kerkblad konden wij u nog geen details melden over de opbrengst van de actie kerkbalans. Gelukkig is er nu wel meer duidelijkheid. Het ziet er naar uit de totaalopbrengst in 2018 ongeveer gelijk zal zijn aan die in 2017 met een aftrek voor de leden die inmiddels zijn verhuisd of overleden. U zult denken: Weten jullie dat nu nog niet zeker, want het is immers al maart en de actie is toch al lang voorbij? Daar heeft u wel gelijk in, maar wat is het geval?

Er is van ruim 60 leden nog steeds geen toezegging ontvangen. Vaak geven deze leden ieder jaar ongeveer hetzelfde bedrag, dus dat kan best goed komen. Maar zolang we dat niet zeker weten kunnen we ook niet op hun bijdrage rekenen; het gaat dan wel om ruim 8.000 euro! Mocht u tot die groep behoren, dan is onze vraag: Laat van uw horen en doe ook voor het jaar 2018 een toezegging! Als u het formulier kwijt bent, kunt u ook een mail sturen aan CvKpenningmeester@pg-spvb.nl

Ook is het verheugend dat er dit jaar weer ruim 20 leden voor de eerste keer

hebben bijgedragen. Dat compenseert wel niet helemaal het weggefallen bedrag wegens verhuizen en overlijden, maar het toont wel een betrokkenheid en dat is fijn om te merken. En er zijn ruim 50 leden die volgend jaar ook via het internet hun formulier willen gaan invullen. Dat betekent dat dan 50% van alle adressen elektronisch zullen toezeggen, dat bespaart een hoop moeite en tijd.

Er zijn ook leden die hebben gemeld hun bijdrage in eenmaal vooruit te willen betalen. Wanneer u dat nog niet gedaan hebt, mogen wij u vragen het deze maand alsnog te doen? Het scheelt ons extra werk en het kost u weinig moeite.

Wij beseffen heel goed dat deze bedragen en de aantallen misschien belangrijk zijn, maar dat de betrokkenheid van de leden bij de plaatselijke kerk de grootste waarde is van deze actie. U heeft getoond 'hart voor de kerk' te hebben, dank daarvoor!!

Uw kerkrentmeesters

Van de Diaconie

De opbrengst van de collectes in de maand februari:

	Dorpskerk	Kruispunt
ZWO Docenten voor Afrika	109,80	83,00
ZWO Missionair werk	87,55	88,35
ZWO Kerk in Actie		
Gezamenlijke dienst	128,05	
Binnenlands Diaconaat	94,80	67,00
Kerk	270,35	198,20
Kerk gezamenlijke dienst	96,05	

De Diaconie heeft de volgende giften ontvangen:

van: fam. H. € 20,-- en mevr. B. € 100,--

De Kerst-actie gehouden in december heeft het enorme bedrag van € 4.660,-- opgebracht. De nood in onze wereld veraf en dichtbij kan weer iets verlicht worden met uw gaven.

Collecte 8 april voor Jemen

Van het Rode Kruis kregen we het verzoek een collecte te houden speciaal voor noodhulp in Jemen. Er is zo goed als niets te eten. Vooral de kinderen zijn in gevaar door voedsel- en watertekorten. Elke 10 minuten sterft er een kind. Honger dag in dag uit. Wij kunnen het ons nauwelijks voorstellen.

Het is voor het Rode Kruis een groot probleem om voldoende eerste hulp te bieden in de vorm van medicijnen en voedsel. Zij doen dus een beroep op de kerken. Wij willen daar gehoor aan geven en besteden de diaconale collecte van 8 april a.s. geheel aan het Rode Kruis.

U kunt uw gave ook direct overmaken op IBAN NL 19 0000 0072 44, t.n.v. Rode Kruis, Den Haag.

Tenslotte kunnen wij met vreugde mededelen dat Annelieke Hurkmans weer wil toetreden tot het college van diakenen. Wij zijn daar erg blij mee. De bevestiging in het ambt zal plaatsvinden op 1 april a.s. in de Dorpskerk.

Namens de diakenen, Hans Kusters

Busreis kerken Santpoort/Velserbroek

Woensdag 11 april 2018 maken we er weer een gezellige dag van!

Dit keer vertrekt de bus met onze vaste chauffeur om 9.45 uur vanuit Santpoort, hierna rijden we naar Velslerbroek waar we om 10.00 bij de Hofstede aankomen.

Let op: U moet thuis uw kopje koffie drinken!

We rijden dan via een mooie route naar Haarzuilen. Hier wordt een heerlijk diner geserveerd.

Vanuit Haarzuilen rijden we naar Maarsen waar een boot voor ons klaarligt.

We vertrekken voor een vaartocht van 90 minuten over de historische Vecht.

Thuiskomst ca. 17.30 uur.

Arrangementkosten € 49,50.

Mocht u een vriendin/familielid of buurvrouw mee willen vragen zijn zij van harte welkom.

Vertrektijden: 9.45 Santpoort/ 10.00 Velslerbroek.

Inschrijven kan via onderstaande adressen en gelijktijdige betaling van € 49,50.

U kunt het bedrag overmaken op rekening NL39 RABO 0138 566 569 t.n.v. Vreken-Wouda e/o Velslerbroek

Als dit bedrag binnen is bent u ingeschreven. Wij vragen u te reageren voor 30 maart. Tevens verzoeken wij u het strookje in te leveren of te bellen naar:

Santpoort: Carla van Woensel, J.T. Cremerlaan 86a tel. 5381515

Ria Schelvis, Wulverderlaan 18 tel. 5381380

Velslerbroek: Yvonne Vreken, Fregat 94 tel. 5371131



Aanmeldingsstrook busreis 11 april

Naam _____

Adres/tel/ _____

Introduce _____

Dieetwensen _____

Opstapplaats Santpoort Velslerbroek

Kosten € 49,50 contant bank

Jongere Pagina

Velserbroek

Op zondag 25 maart is het Palmpasen en gaan we Palmpasen-stokken maken. We hopen dat jullie er allemaal bij zijn!

Let op: sinds 1 januari is er alléén kindernevendienst op de 1e



en 3e zondag van de maand en niet in de schoolvakanties. Ook zorgen we er natuurlijk voor dat er kindernevendienst is op Palmpasen, Pasen en Eerste Kerstdag en andere speciale vieringen waar kinderen worden verwacht.

Groetjes,
Kindernevendienst-
leiding het Kruispunt

Vanuit Hart voor Velsbroek

Weet je eigenlijk waar het Paasfeest vandaan komt?

Op donderdag 29 maart gaan we langs verschillende tuinen in Velsbroek. In iedere tuin wordt er door kinderen een stukje van het Paasverhaal verteld. Je kunt van 18.30-19.15 uur starten. De tocht is 2 kilometer en duurt ongeveer 3 kwartier. Het duurt ongeveer een uur. Vanaf 18.30 uur ben je welkom, het startpunt is vlak tegenover de kerk.

Van jong tot oud(er) van harte welkom!!



We zijn gestart met 'Onder de Pannen' een club voor tieners van 12-15 jaar. Chillen, koken, bakken, opeten en gezelligheid. Op zondag ongeveer 1 x per maand van 16.00-19.00 uur op basisschool de Westbroek. De eerste keer waren er 9 tieners. Eerstvolgende keer is 22 april.

Meer weten? Mail of bel met Carry Vreman, carry@hartvoorvelserbroek.nl www.hartvoorvelserbroek.nl, 06-24385550



Santpoort

Palmpasen

Op zondag 25 maart gaan Martine en Marieke Palmpasen-stokken maken met de kinderen. Iedereen is van harte uitgenodigd. We starten gelijk met knutselen om 10.00 uur in de bovenzaal van de kerk, de kinderen gaan dus niet eerst de kerk in. Uiteraard komen ze een mooie ronde lopen door de kerk als ze af zijn.

Samenlees bijbel

Ik ben geabonneerd op de Alef (een bijbelblad voor kids) en daar zat deze maand een bijlage bij 'stille week boekje'. Een uitgave van het NBG in samenwerking met JOP, Jong Protestant. De verhalen van de stille week staan in dit boekje incl. opdrachten, maken van een Palmpasen stok en een quiz.

Paasontbijt

Iedereen is van harte welkom op het Paasontbijt op 1e Paasdag, zie elders in het kerkblad de aankondiging. Graag wel even bij mij aanmelden in verband met de boodschappen.

Met vriendelijke groeten, Joyce Schipper - Out

Iedere maand organiseert de kindernevendienst van de Protestantse wijkgemeente Santpoort

Kinderkerk in de Dorpskerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen
Luisteren naar Bijbelverhalen

Bidden
Zingen
Knutselen en spelen

Wanneer: 6 mei, 3 juni en 1 juli
Waar: Ontmoetingscentrum Dorpskerk
Tijd: Aanvang 10.00 uur



De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk. Op de overige zondagen is er 'gewone' kindernevendienst. Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een mail naar: kindernevendienst.santpoort@gmail.com

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

**Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds HEERLIJK GEBAK**



R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Oplevingen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com



- BELASTINGAANGIFTE
- ADMINISTRATIE
- ADVIES

Op zoek naar een professioneel, betaalbaar en klantvriendelijk adviesbureau, dat u kan helpen bij het doen van uw belastingaangifte?

Of wilt u uw (bedrijfs)administratie laten verzorgen?

AB2 ADMINISTRATIE & BELASTING ADVIES BUREAU

Jan Bothof, Kerkerinklaan 69, 2071RK Santpoort-Noord
☎ 06-49413571 🌐 www.ab-2.nl ✉ jan@ab-2.nl



Ruud Kerkhoff

Uitvaartzorg

**Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375**

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
waar u verzekerd bent



**Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl**

Samen naar een waardig afscheid.



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

Het Beautychalet

- ♦ Pedicure
- ♦ Gezichtsbehandelingen
- ♦ Manicure
- ♦ Ontharen
- ♦ Massages



Sara van Tunen
Kerkweg 143
2071 ND Santpoort-Noord
www.hetbeautychalet.nl

Afspraak maken?:
Bel: 06-34830226

Mail: info@hetbeautychalet.nl



De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl



Drogisterij
van **ASSEMA**

Galle Promenade 14, 1991 PR Velsersbroek
Telefoon 023 538 79 45



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsersbroek

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- Administraties (zzp en particulier)
- Belastingzaken en -advies
- Training & Educatie



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsersbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk
Santpoort

Kerkdiensten

25 mrt **Palmpasen >> NB: Klok een uur vooruit!**

Dorpskerk 10:00 Ds. K. Bras
Kruispunt 9:30 Mw. Ds. M.E. Vonkeman

26, 27 en 28 mrt

Dorpskerk 19:30 Vesper

29 mrt **Witte Donderdag**

Dorpskerk 19:30 Ds. E.O. Sondorp HA
Kruispunt 19:30 Mw. Ds. M.E. Vonkeman

30 mrt **Goede Vrijdag**

Dorpskerk 19:30 Mw. Ds. G. Polderman
Kruispunt 19:30 Mw. Ds. M.E. Vonkeman

31 mrt **Stille Zaterdag**

Dorpskerk 21:00 Ds. A Mak
Kruispunt 21:00 Mw. Ds. M.E. Vonkeman HA

1 apr **Pasen**

Dorpskerk 10:00 Ds. E.O. Sondorp
Kruispunt 10:00 Mw. Ds. M.E. Vonkeman

8 apr

Dorpskerk 10:00 Mw. Ds. G. Polderman
Kruispunt 9:30 Ds. K. Bras

15 apr

Dorpskerk 10:00 Ds. E.O. Sondorp
Kruispunt 9:30 Mw. Pastor E. Masetti

22 apr

Dorpskerk 10:00 Mw. Ds. I.G. Clement
Kruispunt 9:30 Mw. Ds. M.E. Vonkeman

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: Mevr. Jody van der Velde. Scriba: Eline Duinker,
e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek

KERKELIJK BUREAU

Dhr. E. Hup; Burg. Enschedelaan 65, 2071AT Santpoort
Nrd t: 5376153 e: kerk.buro@kpnplanet.nl

FINANCIËEL BEHEER

Voorz.: dhr P.J.J. Coolen t: 06 37557818,
e: voorzittercvk@gmail.com; Penningm.: dhr H.G. Beuker
t: 023 537 8767 e: CvKpenningmeester@pg-spvb.
nl; Adm.: dhr T. Zondag t: 023 5386064, e: t.zondag@
quicknet.nl; Scriba.: waarnemend dhr. Gerrit Out
t: 0629-047097, e: scribaatcvk@gmail.com
Post (declaraties enz): kerkelijk bureau;
Bank: NL37INGB 0000 1192 46 tnv Protestantse
Gemeente Santpoort-Velsersbroek

DIACONIE

Voorz.: J.Kosters, t: 5377422, e: hanskosters@hetnet.
nl; Secr.: mevr.S.Hoorn, e:suzannehoorn83@gmail.com;
Penningm.: J.Bothof. tel.:5375923
e: jan.bothof@gmail.com
bank: NL23INGB0000537180 t.n.v Diaconie Prot. Gem.
Santpoort-Velsersbroek. Post kerkelijk bureau

ZWO-COMMISSIE

Interne contacten: M.E. Beskers, m.beskers@ziggo.nl of
H.L.M. Vink-Postema, vinkpostema@ziggo.nl.
Penningmeester en externe contacten: vacature,
t: 0613057663 IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.
Diaconie Prot Gem Santpoort Velsersbroek inzake ZWO.

Bloemengroet

25 maart Rina ten Broek
1 April Karin v d Ketterij
8 April Heleen v Alten
15 April Margriet v Herk
22 April Magda v d Hout
29 April Els Zijl

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel
dan een dag van tevoren naar een van de twee
contactpersonen Ton Zaal 023-5374896 of Bart Kaptein
023-5388835

Adressen

WIJGEMEENTE VELSERSBROEK

WIJKKERKENRAAD

Voorz.: G. Louwerse, Platbodem 8, 1991NG Velsersbroek.
t: 5387242, e: gerard.louwerse@gmail.com,
Scriba: Adriaan Rensen, e: ScribaatVelsersbroek@gmail.com

KERKEGBOUW, Het Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek, t: 5374678

BEHEER

W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ Velsersbroek
t: 5373281

PREDIKANT

Ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 1991SK Velsers-
brk, t: 023 8223720, e: mariannevonkeman@gmail.com

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Margriet van Herk, t: 5387796
e: info@ej-van-herk.speedlinq.nl

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Gerrit Out, Jan Bothof en Erik van der Kooij, Wijnoldy
Daniëlslaan 9, 2082 HA Santpoort Zuid t: 023 5386827
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen? Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 4 t/m donderdag 12 april 2018
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg, Diny Markerink, t. 5376816
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg, Fija. Borst, t. 5375071
- 3 Santpoort Zuid, Aly Tijssen, t. 5491282

Als u hoort of ziet, dat iemand (jong of oud) behoefte heeft aan bezoek of gesprek. Laat ons of de predikanten het dan weten. Beter twee keer gemeld dan niet.

Autorijdienst

Santpoort Zuid (coördinator J. Morren 5384366)

25 maart J. Morren 5384366
29 maart J. Morren 5384366
1 april Mw. Hurkmans 5371086
8 april S. Meulenbelt 5379366 of 06-20247493
15 april Mw. v.d. Kop 5376710
22 april S. Meulenbelt 5379366 of 06-20247493

Santpoort Noord (coördinator J. Bothof 5375923)

25 maart D. Markerink 5376816
29 maart C. van Woensel 5381515
30 maart R. Pomp 5387095
31 maart H. Kosters 5377422
1 april T. Witteman 5383492
8 april J. Bothof 5375923
15 april E. Hup 5376153
22 april S. van der Kaaij 5375358

Adressen

WIJGEMEENTE SANTPOORT

WIJKKERKENRAAD

Vrz.: R.H.C.M. Hirdes, t: 5372259, ruud.hirdes@ziggo.nl;
Scriba: Mw. E. Kamerbeek, t:5386993,
e: scribasantpoort@gmail.com
Burg. Enschedelaan 65, 2071 AT Santpoort N

KERKEGBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedeln 65-67, Ontmoetingscentrum,
t: 5378820

BEHEERDER

Hr. P.A. de Bruijn, Fazantenlaan 3, IJmuiden,
t: 0614400708, e: pa.debruijn@quicknet.nl

PREDIKANT

Ds. Otto Sondorp, Gen. Winkelmanlaan 20, 2111WX
Aerdenhout, t: 0615908560, e: e.sondorp@pkn.nl

PREDIKANT 70+

Ds. Gilda Polderman, Berkenlaan 3, 3471CG Kamerik
t: 0348-402420 en op ma en do: t: 06 43 715888, e:
gildapolderman@planet.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Elina Keijzer, t: 072-5120528 Lyceumstraat 51,
1814 BR Alkmaar, e: keijzerelina@gmail.com